



Advent / Kerst 2024



Lucas Magazine

Protestantse Gemeente Winkel e.o.

Redactioneel

Naast de gebruikelijke artikelen wordt in dit nummer extra aandacht besteedt aan de komende dank- en feestdagen. Elk jaar weer een bijzondere bijeenkomst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Geliefden worden nogmaals genoemd. Wij herinneren hun namen en denken over hun plek in ons leven.

En zo gaan we een week later ons voorbereiden op het komende kerstfeest. Advent, tijd van verwachting. Voor het eerst geen inbreng van kinderen in onze kerk. Tocht gaan we hier niet geheel aan voorbij. Het projectlied en met kerst de gezinsdienst.

En voor we het weten gaat het oude jaar over in een nieuw jaar, om in de maand januari weer met alle kerken uit Niedorp en omstreken weer een gezamenlijke viering te houden.

De kerkenraad vergaderde op 22 oktober samen met de kerkenraad van de Fenix. Dit wordt een tweejaarlijkse ontmoeting. Doel is om elkaar beter te leren kennen en van elkaars kwaliteiten te horen en daar elkaar in te dienste staan. Zie voor verslag de rubriek: uit de kerkenraad.

Nieuw is dat de kerkenraad heeft besloten om in het Lucas Magazine voortaan ook de mutaties binnen de gemeente te noemen.

We wensen u weer veel leesplezier,

Siep

Inhoud

Pagina 12

In gesprek met...



Pagina 16 en 17

Bezoek aan de Zorgboerderij Engelenburgh

Pagina 19

Kerststerren



En verder....

Pagina 4/5

Lucaskerk Nieuws

Pagina 6/7

Van de Kerkraad

Pagina 8

Advent en Kerst

Pagina 10

Terugblik
Laat je Inspireren

Pagina 10

Vervolg pagina 3

Pagina 11

In Memoriam

Pagina 14

Kerk In Actie

Pagina 14 t/m 17

Van de Diaconie

Pagina 18

Het Recept
van Janny

Pagina 20

Puzzel en Colofon

Pagina 21

Amnesty

Pagina 22

Kerkdiensten



"We zijn geschapen, gaan onze geschiedenis aan, als mens, maar ook als mensheid, en dat kan alle kanten op gaan. Maar aan het einde komt alles weer bij elkaar. Gelovig gezegd: dan zal God alles zijn in allen."

OUD EN NIEUW IN DE KERK

In principe is het een beetje een gedoe: op de kalender loopt het oude jaar af op 31 december, maar in de kerk is dat al op de laatste zondag die voorafgaat aan de Advent (dit jaar: 24 november). Het idee is natuurlijk: het nieuwe jaar begint op de dag dat we er feestelijk bij stilstaan dat Jezus werd geboren. Toen begon er een nieuwe tijd voor heel de mensheid. Maar op die manier is er een soort 'niemandslaan' tussen het oude en het nieuwe jaar. Zelfs als je het nieuwe jaar laat beginnen op de eerste Advent is zo'n niemandslaan er: de week, namelijk, die valt tussen de laatste zondag van het oude en de eerste zondag van het nieuwe kerkelijke jaar. Maar op onze tijdrekening hoeven dan ook geen computersystemen te draaien. Die mag raar en eventueel inconsequent zijn.

De laatste zondagen voor Advent staan in het teken van de voleinding. Want weliswaar volgen de jaren elkaar op en volgen we elk jaar eenzelfde patroon: Advent - Kerst - Epifanie - Veertigdagentijd - Pasen - Pinksteren - de tijd na Pinksteren - Voleinding, maar daarbij draaien we niet elk jaar hetzelfde rondje af. Het is als bij een spiraal, of je kunt ook denken aan een labyrint: je komt elke keer weer zo ongeveer langs hetzelfde punt, maar toch ben je verder. De godsdiensten van het Oosten zijn *cyclisch*: die gaan uit van een eeuwige wederkeer. Maar het christendom moet dan toch eerder *lineair* genoemd worden. Dat gaat van een begin naar een einde..

Een Engels theoloog (Jeremy Begbie) heeft dat in zijn boek 'Music, Theology and Time' vergeleken met de opbouw van een muziekstuk. Vaak heeft dat een opbouw, dat er wordt begonnen met een thema, en dat er vervolgens op dat thema wordt gevarieerd. Het kan alle kanten op gaan; ook kan het ene thema een soort muzikale strijd aangaan met een ander thema, maar haast alle muziek heeft een kop en een staart, en bij die staart komt de muziek doorgaans 'thuis'. Thuis in een slotakkoord. Thuis ook bij zijn grondtoon. Voor Begbie is dit een beeld voor het leven. We zijn geschapen, gaan onze geschiedenis aan, als mens, maar ook als mensheid, en dat kan alle kanten op gaan. Maar aan het einde komt alles weer bij elkaar. Gelovig gezegd: dan zal God alles zijn in allen.
(vervolg op pagina 10)



BLOEMENGROET

De bloemen die iedere Eredienst op de liturgietafel staan, zijn de afgelopen weken gegaan naar:

8 september:

Mevr. Riek Groenia in Winkel

15 september:

Dhr. Luuk Klazinga in Middenmeer

29 september:

Mevr. Bets de Heer in Nieuwe Niedorp

6 oktober:

Mevr. Greet Visser in Nieuwe Niedorp

13 oktober:

Anita en Hans van Wijk in Haringhuizen

27 oktober:

Sjaak en Sietske Bakker in Winkel

3 november:

Evert Terpstra in Kolhorn

10 november:

Nabestaanden Jaap Klaver

Voorbeeld van het Kerststuk



Laat je inspireren

KERSTSTUK MAKEN

Op **donderdag 19 december om 19.30 uur** gaan we een kerststuk maken. Het wordt een langwerpige tafelstuk.

Kosten: Ik hoop het rond de € 20 te houden.

Plaats: De jachthut, Westfriesdijk 11, Winkel
Aanmelden: uiterlijk voor 1 december

(aanmelden is betalen, mocht je onverhoopt toch niet kunnen, zoek dan zelf een vervanger)

Tiny van Splunter

tel/app: 06-16020758 of

email simon.tinyvansplunter@gmail.com

Woensdag 20 November: Hopen wij te ontvangen de beeldhouwster

Ageeth van den Oever

Deze avond komt zij vertellen over haar werk als beeldhouwer. Zij is bekend van o.a. beelden voor de Rabobank in Katwijk, haar geboortedorp. In de winter werkt zij geruime tijd in Italië. Gepassioneerd kan zij hierover vertellen. Wij hopen zo ook een inspirerende avond te mogen hebben, en zien u graag.

Inloop 20:00 uur. We starten om 20:10 uur!!

KERKDINER ZATERDAG 25 januari 2025

Ja, er komt weer een diner in de Kolk in Lutjewinkel waarvan de gehele opbrengst voor onze doelcollecte is: **de zorgboerderijen**.

De eerste vergadering is al achter de rug, het menu is uitgekozen, de Kolk is gereserveerd en wij hebben er weer zin in. Te zijner tijd hoort u meer via de WoZ, maar noteer de avond maar vast. Er kunnen in totaal 30 mensen eten.

Carla, Janny en Pietie

Koffieochtend in de Lucaskerk

Op donderdag 16 januari is weer de eerste koffieochtend van het nieuwe jaar. Tijdens de koffieochtend wordt er een presentatie gehouden over: Twintig eeuwen Westfriezen en hun Boeren dit door middel van foto's en schilderijen, uit de serie "Ach Lieve Tijd". De toelichting die daarbij hoort, wordt gedaan door Sjaak Bakker.

Als voorbeeld alvast een afbeelding van de Blauwe Brug te Barsingerhorn, geschilderd door Cornelis Bok aan het begin van de 19de eeuw.

Een boerderij over het watertje "de Mient" in Barsingerhorn. Op deze T-splitsing komen van Barsingerhorn naar de Westfrieze Omringdijk en de Wieringerwaardpolder.



Kindernevendienst

We zijn gewend dat we met Advent en Kerst een kinderproject hebben, maar omdat er geen kindernevendienst meer is, is dat dus niet meer zo.

Wel willen we het lied uit het project gebruiken, omdat dit mooi aansluit bij de lezingen. (*melodie: Nu daagt het in het oosten*)

Wat blijft is het aansteken van de advents kaarsen, zonder gedichtje, maar met een lied dat we als gemeente zingen.

Eerste kerstdag is er een gezinsdienst. Met o.a. het spelverhaal: "Sloop-Hoop bedrijf". Gespeeld door Luuk en Siep. En ook de Harmonie uit Kolhorn is er.

Eerste advent:

De knoppen aan de bomen die langzaam opengaan, vertellen wat gaat komen: een nieuwe tijd breekt aan.



Refrein:

Wij hopen op een teken, Van liefde en geloof
Wie zal ons laten weten, Wat God aan ons belooft?

Tweede advent:

Johannes laat zich horen, een stem in de woestijn.
Er klinken grote woorden: dat God dichtbij wil zijn.



Derde advent:

Als mensen samen delen en eerlijk zijn en goed, zal iedereen beleven wat God voor mensen doet.

Vierde advent:

Maria kent het wonder, zij draagt het met zich mee. Dat nieuws is zo bijzonder, dat vier je niet alleen.



Vanuit de kerkenraad

Met deze rubriek willen we u op de hoogte houden, of terug blikken op gebeurtenissen van onze gemeente die niet onder de noemer van een werkgroep beschreven wordt.

In de vorige editie van dit magazine kon u een deel van het verslag lezen over het bezoek van onze classis predikant (Peter Verhoeff) op 4 juli jl. In het tweede deel van de avond kwam het gesprek over de toekomst van de kerk. (onze kerk)

Vragen als: Kun je vergrijzing stoppen? Hoe komen we aan meer mensen? Kunnen we jongeren aanspreken? En hoe moet het met opvolging in de kerkenraad; kwamen aan de orde. Peter reageerde op al onze gedachten en gesprekken als volgt: "Ik hoor dat soort vragen vaak, en ik stel ze ook zelf. Dikwijls is daarbij de achterliggende gedachte dat wij de kerk moeten redden van de ondergang. Nog afgezien van de vraag of we dat wel als doel moeten hebben het is ook de vraag of wij dat überhaupt zouden kunnen".

Volgens Peter Verhoeff is er niets op tegen om allerlei activiteiten te organiseren. Maar we moeten niet de illusie hebben dat we daarmee de kerk gaan "redden". Wel moeten we blijvend nadenken over de vraag wat een kleine kerk betekent. Peter zegt: "Het is mijn vaste overtuiging dat we ook met een kleinere kerk nog steeds voluit kerk kunnen zijn".

Niet om de kerk te redden, maar omdat het goed is om te doen. En dat kan ook met een kerk die nog kleiner is dan nu. Het evangelie leert ons in vrijwel elk verhaal dat het niet om het getal gaat, maar om in houd. Niet om kwantiteit, maar om kwaliteit.

Op 22 oktober kwamen de twee kerkenraden van Lucaskerk en Fenixkerk bij elkaar in het kader van betere kennismaking en groei aan samenwerken. Op deze avond gingen we met elkaar in gesprek rond het onderwerp: Open Kerk.

Aan de hand van een aantal richtvragen gingen we met elkaar in gesprek. Ik noem ze hier om ook als gemeente hier eens over na te denken. De reacties en opmerkingen van de aanwezigen laten we even in het midden.

1. Is "open kerk zijn" volgens jou meer een HOUDING of een ACTIVITEIT?
2. Deze vraag gaat over de status quo: van Lucas of Fenix maakt niet uit, nl. in hoeverre het kerkgebouw al min of meer "huis van het dorp" is, af te lezen aan: door wie/waarvoor het kerkgebouw wordt gebruikt.
 - a. Geef een opsomming van activiteiten in het kerkgebouw die gericht zijn op de eigen kerkgemeente?
 - b. Geef ook een opsomming van activiteiten in het kerkgebouw, die niet specifiek kerkelijk zijn.
3. Openheid heeft ook te maken met de voorwaarden die je stelt aan allerlei vormen van deelname in/aan de gemeente.
4. Openheid vraagt ook je inleven/ verplaatsen in de ander/ proberen naar jezelf te kijken door de ogen van een buitenstaander: vandaar de vraag:
 - a. Wat is het beeld van de mensen uit het dorp van de geloofsgemeenschap waar je deel van uitmaakt?)
 - b. Hoe -denk je- zien niet-kerkelijke dorpsgenoten jou (als gelovige)?

We stellen het als kerkenraden zeer op prijs indien u hierop zou willen reageren.

HG Siep



In memoriam

**Denkend aan jou
zal er altijd maar
één tijd zijn:
de tegenwoordige...**

Oeke Kruythof

Mutaties en jubilea
in de afgelopen maanden:

Vertrokken naar Alkmaar:

Yvanca van Splunter

Vertrokken naar Hoorn:

Mevr. Nobel

Overleden:

Mevr. Bakker-Wiersinga

Jubilea:

50 jaar getrouwd

Fam Stroo

50 jaar getrouwd

Fam Cees en Louise van Splunter

Wij herdenken op zondag 24 november:

Piet Boonstra
overleden op 15 januari 2024
in de leeftijd van 69 jaar

Rie Appel
overleden op 4 februari 2024
in de leeftijd van 86 jaar

Annie Bakker-Wiersinga
overleden op 10 oktober 2024
in de leeftijd van 92 jaar



Actie Kerkbalans 2025

Op 11 januari 2025 gaat Actie Kerkbalans van start. Het overkoepelende thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. We staan daarbij dit jaar vooral stil bij het geschenk van de lokale kerk voor alle mensen die er, van dichtbij of met wat meer afstand, bij betrokken zijn.

God ontmoeten. Samen zingen. Bidden voor de ander. Omkijken naar elkaar. Tot rust komen. De lokale kerk is voor ontelbaar veel mensen en op tal van manieren van betekenis. Wat de kerk ons geeft, dat is veelomvattend en voor iedereen anders.

Actie 
Kerkbalans

Advent en Kerst

Zondag 1 december Eerste Advent

Thema: Waakzaamheid
Tekenen der tijden,
waakzaamheid geboden
Lezing: Lucas 21:25-31

Zondag 8 december Tweede Advent

Thema: profetie van Gods toekomst
Vorbereidingen treffen
Lezing: Lucas 3:1-6

Zondag 15 december Derde Advent

Thema: vruchten van de Geest
Bekering
Lezing: Lucas 3:7-18

Zondag 22 december Vierde Advent

Thema: het kind dat zal komen
Een gezegend kind
Lezing: Lucas 1:39-45

Dinsdagavond 24 december Kerstdienst 22.00 uur

Lezingen en Lieder
volgens Anglicaanse traditie

Woensdagmorgen 25 december Kerst gezinsdienst

M.m.v. Harmonie "de Eendracht"
uit Kolhorn
Siep en Luuk vertellen van het
"Sloop-Hoop bedrijf".



Bloei en verval

De wisseling van bloei en verval die wij zo duidelijk zien in de opbloeiende lente en in het vallen van de bladeren in de herfst, zie wisseling voelen wij vele malen in ons.

In de feest die wij vieren, al lijken ze nog zo uitbundig, verschuilt zich de melancholie. Achter de glimlach wonen de tranen, in de vrolijke muziek klinkt iets mee van weemoed.

Majeur en mineur liggen naast elkaar, vreugde en droefheid zijn een koppel, zoals de dag hoort bij de nacht, dat kun je duidelijk zien als in de prilte van de ochtend het licht uit het donker tevoorschijn treedt. De wisseling is harmonisch samenspel.

Bloei en verval lijken ogenschijnlijk tegenstellingen, maar het zijn de kenmerken van alle leven. Toch zijn we geneigd de fase van verval, ziekte, tegenslag als negatoef te interpreteren, omdat we haar als een te afzonderlijke fase zien. Maar verval alléén is geen leven. Bloei alléén, evenmin. Alleen door het samenspel van die twee krijgt alle leven diepte. Er is een altijd wisselend ritme.

Als je in plaats van 'bloei' zou spreken van 'leven' en in plaats van 'verval' zou spreken van 'dood' dan lijkt het alsof we zelfs daár te maken hebben met diezelfde natuurlijke wisseling.

Uit: Toon Hermans, 'Alles is heimwee', Elsevier 1980

Terugblik Laar je inspireren

Op donderdagavond 19 september 2024 was de eerste avond van het winterseizoen "Laat je Inspireren"

Zoals gewoonlijk starten we met een filmavond. De film: To Verdener (twee werelden) is een Deense drama film. Die gaat over Sara, zij groeit op in een Jehova gezin.

Als ze verliefd wordt op de ongelovige Teis gooit dit haar wereld geheel overhoop. De aanwezigen vonden het een indrukwekkende film.

Namens de werkgroep Sietske Bakker

Op 17 oktober j.l. kwamen we bij elkaar in de Voorhof, om samen in gesprek te gaan over

„Godsdienst voor losers“

Waarover ds. Jan Andries 6 okt. gepreekt heeft.
(1 Kor. 1:18-31 en Matt. 5:1-12)

Na de koffie/thee en het gesproken lied 1001, heeft ds. Jan Andries de preek voorgelezen.

Hierna hebben we vragen kunnen stellen en gedeeltes van de tekst besproken met elkaar, wat hier en daar best verhelderend was.

Als we ons als gelovigen respect- en liefdevol naar een ieder opstellen is

„Godsdienst niet voor losers“.

Maar zijn de schreeuwers en hardvochtige machthebbers misschien wel de losers.

We sloten deze mooie inspirerende avond af met het zingen van lied 991.

Marion de Heer

(vervolg van pagina 3)

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we onze overledenen. Dat doen we in het geloof en de hoop dat zij op de 'andere oever' zijn aanbeland. Gezegd met het lied 'Jeroesjalajiem, stad van God' (EL 194): Er is een huis om in te wonen voorbij het dodendal. Er is een tafel om te eten voorbij het niemandsland. Er is een hemel voor de mensen, dat hoor je overal.' Vanuit die hoop mogen we leven en mét die hoop blijven we ook licht zien in een tijd dat het aardse Jeruzalem niet de enige plaats is waar de vrede ver te zoeken is en waarin we voortdurend horen over zelfzuchtige politiek en een zuchtende natuur, die af en toe keihard terugslaat.

Ook dit jaar volgen we in de Advent zoveel mogelijk het programma van Kind op Zondag. Het thema is dit jaar 'Help je me hopen.' En dat is in een jaar met als jaarthema 'Als nieuw.' We hebben elkaar nodig om te kunnen blijven hopen. We hebben sowieso elkaar nodig als mensen. Mensen die langdurig in een isoleercel worden gestopt doen daar schade op. Samen houden we elkaar warm. Samen houden we de moed erin. En dat doen we met name als we samen de lofzang gaande houden, juist ook als er zoveel is dat lijkt te zeggen dat we naar de afgrond gaan met elkaar, terwijl 'God' slechts een idee is, waarmee we onszelf in het beste geval 'zoet' houden. Maar in de kerk stappen we samen in de relatie met God. We denken er niet slechts over na, maar roepen aan, zingen, laten ons inspireren door die meest uitzonderlijke Mens, die de wereld gekend heeft en van daaruit doen we de liefde.

Jan Andries de Boer

In Memoriam

Annie Bakker - Wiersinga

(19 maart 1932 - 10 oktober 2024)



Annie Wiersinga groeide in het Groningse Marum op in een voor die tijd modern christelijk gezin. Zij was de vijfde in een gezin van elf kinderen. Toen ze zo'n 17 jaar was ging ze in Scheveningen, waar haar ouders connecties hadden, in een 'betrekking' (voor dag en nacht): er moest geld binnenkomen in dat grote gezin. Nadat haar zuster Jantje zich met haar man Arend in Barsingerhorn had gevestigd, volgden ook haar zusters Antje (met Saak), en Griet (met Leen) en zijzelf met Doede Bakker, een neef van Saak. Met hem zou ze een heel stel kinderen krijgen. Een paar dagen na de geboorte van de eerste (Sjaak) raasde de beruchte februaristorm van 1953 over het land. Deze storm, die in het zuidwesten van het land een complete watersnoodramp veroorzaakte, vormde als het ware ook de opmaat voor een

heel stuk persoonlijke ramspoed voor het jonge stel. Hun volgende kind, Evert, kwam levenloos ter wereld en nummer drie, Pauline, heeft door een ernstige aandoening slechts twee maanden geleefd, waarna ook nog eens Doedes vader verongelukte op zijn Solex. Het is bekend dat het verliezen van een kind voor een stel altijd een grote uitdaging betekent, met name als het voor de partners moeilijk is om de gevoelens te delen met de ander. Er was geen nazorg van betekenis. Dit heeft een stempel gezet op het hele gezin. Want Annie was vaak overspannen. Waarschijnlijk was een gezin met uiteindelijk zeven levende kinderen te groot voor haar. De jaren dat ze in Schagen woonden waren naar haar eigen zeggen de beste van haar leven. Toen zijn er ook veel mooie herinneringen gemaakt. Tien jaar geleden verhuisden Annie en Doede naar Wieringerwerf, waar Doede vijf jaar later overleed. Twee jaar geleden kwam ze in de Kappelehof in Den Oever te wonen, waar ze het, afgezien van de toenemende ouderdomskwalen, goed naar haar zin had. Omdat ze daar kerkelijk echter geen binding had, heeft Sjaak ervoor gezorgd dat ze enkele maanden geleden werd overgeschreven naar de Lucaskerk, 'erfgenaam' van onder andere gereformeerd Kolhorn, waar ze, samen met een heel stuk familie, jarenlang naar de kerk was gegaan. Het is ook vanuit de Lucaskerk dat ze is begraven. Met Psalm 91, dat gaat over de beschutting van de Almachtige. Geloofsvertrouwen heeft ze echt meegekregen, en zijn nabijheid heeft ze altijd gevoeld, heeft ze me allebei de keren dat ik haar gesproken heb, verteld. Moge de nagedachtenis aan haar, haar kinderen en kindskinderen tot zegen zijn.

Jan Andries de Boer

Uitvaart Annie Bakker-Wiersinga

Namens de familie wil ik De Lucaskerk als geheel en Jan Andries in het bijzonder, hartelijk dank zeggen voor de hulp bij de uitvaart van onze moeder Annie Bakker-Wiersinga.

We mogen terug zien op een heel bijzondere dienst, die we als familie, vrienden en kennissen mee mochten maken.

Als kinderen van Annie hebben we de voorgesprekken met Jan Andries ook als zeer verrijkend ervaren.

In dankbaarheid zien we terug op het leven van moeder.

Een hartelijke groet aan u allen,

Sjaak Bakker

In gesprek met ...

Hij was woensdag 23 oktober, 91 jaren jong geworden. Hier ben ik op een druilige maandagmorgen op de koffie. In gesprek met Ben de Breuk.

En al snel zit Ben op zijn praatstoel en vertelt over zijn lange leven als akkerbouwer. Meer dan 75 jaar, waarvan de laatste jaren neergestreken aan de Waardpolderhoofdweg, om samen met zoon Jan het akkerbedrijf met de toepasselijke naam: "Volhouden" te runnen. Een bedrijf met 150 ha akkerbouw grond.

Zijn wieg stond in de Haarlemmermeer. Daar pachtte zijn vader een akkerbouw bedrijf, waar zij vlak voor de oorlog weg moesten. De pachter was van Joodse afkomst en verdween op tijd naar Amerika. Zo begon een lange reeks van verhuizingen. Steeds weer een ander akkerbedrijf gepacht. In de oorlogstijd woonde het gezin in Rijssenhout. Toen nog een kleine gemeenschap, waar de gelovigen naar een wagenshuur gingen om de zondagse eredienst bij te wonen. Er woonden daar toen bijna geen protestanten. Na Rijssenhout kwam de Zuiderlegpolder.

Ben komt uit een gezin van zes kinderen. Vier zonen en twee dochters. Het boer-zijn zat in zijn genen. Daar wilde hij ook zijn beroep van maken. Maar als jonge vent was er weinig mogelijk. Er werd overwogen om net als vele andere Nederlanders te gaan emigreren naar Canada. Tot Ben verkering kreeg met Carla. Zij zag dat helemaal niet zitten. Haar vader bood uitkomst.

Hij kon op zijn bedrijf aan het werk met de bedoeling om dit later over te nemen.



Op 28 april 1960 trouwden zij. Naast zoon Jan zagen ook Piet en Annerie het levenslicht.

Ben en Carla namen op een zeker moment de boerderij over en kwamen te wonen in de Kwakel. Het ligt tussen Uithoorn en Aalsmeer.

En zoals ieder weet staan in en rond Aalsmeer vele kassen voor de bloemeteelt. Die tak van landbouw breidde zich jaar in jaar uit. En zo kon het gebeuren dat de pacht op een zeker moment werd opgezegd, door Nationale Nederlanden. Zij zagen meer heil in kassenbouw. Ben en Carla gingen toen wonen in Benthuisen (Zuid-Holland) Maar ook daar konden zij niet blijven boeren. De grond werd gereserveerd voor bosbouw. Er zou een natuurbos komen.*

**"Het boer-zijn,
zit in zijn genen"**

Ben en Carla besloten om dat niet af te wachten en gingen op zoek naar een andere locatie om hun bedrijf voort te zetten.

Ben zei: "Eerst moesten we verkassen vanwege de kassen, nu vanwege de natuur".

"Als het nodig is, springt Ben nog even bij"

Zo begon een zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Eerst door de Flevopolder, maar dat was het niet. Zo kwamen ze ook in het noorden van de provincie Groningen. En, tot mijn verrassing, bezochten ze zelfs een boerderij in het prachtige dorp Usquert. (daar hebben Anyke en ik tien jaar gewerkt in opdracht van de kerk) Maar ook hier vonden Ben en Carla ze niet wat ze zochten.

Het werd 2008 en tot ieders verrassing kwamen zij in Kolhorn terecht. Aan de Waardpolderhoofdweg stond het akkerbouwbedrijf "Volhouden" te koop. Het voelde goed en de koop werd gesloten. Dat was ook het moment dat Ben besloot dat het welletjes was geweest. Hij deed het over aan zoon Jan. En Ben kwam in loondienst.

Wonend aan de Waardpolderhoofdweg betekende ook dat zij ingeschreven werden bij de PG te Anna Paulowna. Maar de familie van Carla kerkte in Winkel. Daar waren ze al een keer eerder geweest en ook de sfeer sprak hen aan. We waren er meteen thuis. Ben vertelde: "Zo kwamen wij uit het zeer christelijke Benthuizen in het overwegend niet-kerkelijke kop van Noord-Holland terecht, dat moest wel even wennen".

We kregen het ook over de grote veranderingen in de landbouw. Kon je vroeger (bijv. in de tijd van zijn vader) nog leven van een stuk grond van 20 hectare, is nu bij lange niet meer genoeg. Aan de Waardpolderhoofdweg bewerkten zij in totaal 150 hectare. Inmiddels zijn zoon Jan en Ben gestopt als akkerbouwers.

Hoewel technisch alles enorm vooruit is gegaan, is de regeldruk navenant meegegroeid. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de familie het bedrijf heeft verkocht aan de firma Kistemaker. Ben gaat er wekelijks nog even heen. En als het nodig is dan springt hij nog even bij. (aardappels sorteren)

Toen wij er even kwamen voor wat foto's werden we hartelijk ontvangen. Alles mochten we even bekijken en waar we wilden konden we foto's maken. Uit alles sprak een groot respect voor de akkerbouwer in hart en nieren.

Nu geniet Ben van meer rust. Graag gaat hij zondags naar de kerk in Winkel. Daar is na de koffie altijd even de tijd voor meer ontmoeting. En soms.... vallen de ogen weleens even dicht tijdens de preek.

Tenslotte vertelt Ben dat bij de kerk ook een de "Heer straat" is. Namelijk op het kerkhof van Winkel Daar liggen naast zijn vrouw Carla ook andere leden van de familie de Heer.



*** Over het Bentwoud**

Op de voormalige akkers van het Bentwoud ontwikkelt zich een gevarieerd landschap. Bos, struiken, grasland vol bloemen, moerassen en open ruimten wisselen elkaar af.

In het Bentwoud is het heerlijk wandelen en fietsen. Het Bentwoud ligt ingeklemd tussen Zoetermeer, Benthuizen, Boskoop en Moerkapelle en zal uiteindelijk 900 hectare beslaan. Siep

kerk in actie

COLLECTE MET KERSTNACHT

Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig.

Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven.

Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben.

Kinderen in de knel



Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee? Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. **Kerk in Actie** o.v.v. collecte kinderen Oekraïne, of doneer online. Hartelijk dank!

Meer informatie op [KerkinActie.nl/kerst](https://www.kerkinactie.nl/kerst) Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

VAKANTIEWEEK

Het ons wel bekende vakantiebureau van de kerk biedt, samen met de RCN vakantieparken, 100 vakantieweken aan, aan gezinnen in Nederland die dat niet zelf kunnen bekostigen en lange tijd niet op vakantie zijn geweest.

Hiervoor hebben wij, als diaconie, een gezin opgegeven uit Winkel en zij werden uitgekozen om een vakantieweek door te brengen in een huisje in Drenthe.

Een gezin waarvan beide ouders een handicap hebben, moeder vaak gebruik moet maken van de rolstoel. En vier schoolgaande kinderen. Maar ook een blijmoedig gezin die niet zomaar bij de pakken neerzitten en bv. samen met de kinderen en scootmobiel krantjes rondbrengen. Wat was het fijn om dit gezin een vakantie aan te bieden.



Als diaconie hebben we de administratie en inschrijfkosten betaald en verder was het vakantiepark, midden in de natuur en met zwembad gratis. Zelf hadden ze vervoer er naar toe.

Vanuit de Diaconie

SAMEN TEGEN ARMOEDE

Met de actie '**Samen tegen armoede**' staan kerkelijke gemeenten in heel Nederland, gefaciliteerd door **Kerk in Actie**, op tegen armoede in Nederland. Met de actie wil **Kerk in Actie** een bijdrage leveren tegen de groeiende armoede in Nederland.

Hulp op korte én lange termijn **Kerk in Actie** kiest voor een duurzame aanpak in de strijd tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door op de korte termijn te helpen met voedselpakketten voor de Voedselbank.

Aanleiding voor de actie is het aantal aanvragen bij de Voedselbank dat in het afgelopen jaar met maar liefst 36 procent is gestegen, tot 120.000 personen per week.

Nooit eerder zag de organisatie zo'n grote stijging in zo'n korte tijd. De Voedselbank staat elke week weer voor de uitdaging om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

Daarom hebben de protestantse gemeenten een reikende hand uitgestoken. Ook wij, als Lucaskerk, doen dit jaar weer mee.

Rond Kerst krijgt u weer de vraag om voedingsmiddelen te verzamelen, dan kunt u die de **zondagen** daarop inleveren of **op 14 of 16 januari van 19.00 – 20.00 uur**

Zo hopen we weer net als vorig jaar een mooi aantal gevulde dozen af te leveren bij de voedselbank.

DORCAS VOEDSELACTIE

Dit jaar doen we vanuit de diaconie mee met de Dorcas voedselactie, nadat Anyke Rienstra het jarenlang georganiseerd heeft. Net als vorig jaar maken we niet meer een pakket met voedingsmiddelen, maar wordt het pakket ter plekke samen gesteld.

Met de Dorcas Voedselactie zetten we ons in voor mensen die dagelijks gezond voedsel moeten missen. Met jouw steun geven we hen een pakkend pakket. Een pakket dat niet alleen de honger vandaag, maar ook de armoede op lange termijn aanpakt.

Voedsel bij nood: Geef dit pakket en help mensen in nood direct met voedsel. Denk aan mensen die door een natuurramp of oorlog geen toegang meer hebben tot eten en drinken.

Zij ontvangen voedsel of geld om die eerste moeilijke tijd door te komen.

Voedsel verbouwen: Geef dit pakket en help mensen nu en straks zelf voedsel te verbouwen.

Arme families ontvangen zaden en gereedschap en leren hun gewassen beter te laten groeien. Zodat er het hele jaar gezond voedsel is om van te leven.

Voedsel verdienen: Geef dit pakket en help mensen zelf geld voor voedsel te verdienen.

Je geeft mensen in kwetsbare situaties (vaardigheids)trainingen en hulp bij het starten van een eigen bedrijf. Zo staat er nu én in de toekomst eten op tafel.

Vanaf 20 oktober zijn er folders uitgedeeld in de oecumenische dienst in de Doopsgezinde kerk, in de Lucaskerk, de Fenixkerk en bij de Super R in 't Veld.

Geven kan via de QR code (tot eind dec.), de machtigingskaart, of via rekeningnummer **NL 04 RABO 0106 2500**



Onze Doelcollecte: De Zorgboerderijen

BEZOEK AAN HOEVE ENGELENBURGH

Op donderdagochtend 10 oktober gingen we met een groep van 12 man/vrouw op bezoek bij Hoeve Engelenburgh, één van de twee zorgboerderijen waar we deze 2 jaar onze doelcollecte aan besteden.

Om 10.30 uur werden we verwelkomd met koffie en nog warme appeltaart in de engelenkamer. Dit is de ontmoetings- ruimte voor gasten en overal waar je kijkt zitten kleine of grotere engeltjes. Ze komen overal vandaan.

Ellen Burgemeestre heet ons welkom en vertelt dat we een rondleiding krijgen. Eerst door de hoeve en dan buiten bij de dieren en in de kas.

Op onze gemeenteavond in mei heeft ze al heel wat verteld over het hoe en waarom van de boerderij.

Zij en haar man Ralph begonnen hier 15 jaar geleden met de verbouwing van de boerderij en zijn dagelijks betrokken bij het wel en wee van de cliënten.

Ze wonen zelf in de woning naast de boerderij, dat vroeger ook één geheel was, en waar ze in het begin ook cliënten opvingen. Maar nu hoeft dat niet meer, ze hebben genoeg ruimte in de boerderij en de appartementen die er later bij gebouwd zijn.

Ze zijn ook nooit een dag vrij en gaan ook

niet op vakantie. De zorgboerderij is hun leven. Maar ze denken ook aan de toekomst, ze worden beide ouder. Wat als er eentje weg valt of ziek wordt? Hier om is Hoeve Engelenburgh al een stichting en zijn er drie managers die de taken van hun over kunnen nemen.



We gaan eerst naar boven, Bets en Jan met Ellen met de nieuwe lift, en komen zo in het theater. Daar staat Stef al klaar om ons, op gitaar met mondharmonica en met zang, muziek te laten horen. Stef is de bewoner over wie die Ellen ons op de gemeenteavond vertelde.

Het theater zit in het dubbele vierkant van de boerderij met oude kerkbanken uit de Kloosterkerk, stoelen van hotel Spaander uit Volendam en nog heel wat oude stoelen. Er kunnen zo'n 120 mensen terecht en er staat professionele geluidsapparatuur voor de concerten die er door en met de cliënten gegeven worden.



We kijken verder op deze verdieping, hier zijn vijf appartementen gemaakt met een grote gezamenlijke huiskamer, hier staat een lange tafel gemaakt van balken uit de oude boerderij.

Alle appartementen hebben eigen douche en toilet, er mag niet gekookt worden. Wel staat er een magnetron en ze mogen ook hun eten uit de keuken meenemen naar de kamer om daar op te eten. Logeés zijn ook welkom, nu werd er een moeder uit Curaçao verwacht voor een paar dagen, er komt ook wel eens een oma logeren.

We gaan weer naar beneden en bekijken de schilderijen en kunstwerken die er gemaakt zijn. Er zijn cliënten aan het kleuren, tekenen, handwerken. Een jonge vrouw is al anderhalf jaar bezig om een spreij helemaal met de hand te maken en te borduren.

Er is ontzettend veel materiaal aanwezig om mee te werken, zoals schelpen, knopen, stoffen, wol, hout en alles goed gesorteerd. Ellen mag graag bij kringloopwinkels rondstruinen. Er wordt veel materiaal hergebruikt. Er is ook een winkeltje met van alles te koop. Met de opbrengst wordt weer nieuw knutselmateriaal gekocht. Als iemand een eigen werkstuk verkoopt is die opbrengst voor de maker.

Na nog een lekkere bak koffie gaan we naar buiten. Eerst even bij de paarden kijken. Hier mogen de cliënten op rijden onder begeleiding van hiervoor opgeleid personeel. Sommigen willen alleen borstelen of de manen invlechten.

We kijken bij de varkens, eentje met slagstanden en een paar mooie beestjes met borstelig rossig haar. Bijzondere beesten en nog nooit gezien.

We zien de kippen, eenden, geiten en komen dan bij de nieuwe appartementen. We mogen eentje van binnen zien en het ziet er prachtig uit. Echt een eigen woonruimte met toch altijd mensen in de buurt.

Tenslotte naar de kas. En daar staan al nieuwe bakken, gemaakt met een bijdrage vanuit de diaconale doelcollecte. Groente gekweekt voor de voedselbank.

Er staan ook nog oude bakken, maar die zullen binnenkort nog vervangen worden. Zo kunnen de cliënten op hoogte werken en hoeven ze niet op de knieën te wieden.

We zijn onder de indruk van alles wat we zien en van alles wat Ellen verteld heeft.

Om 13 uur nemen we afscheid en gaan allen weer huiswaarts, met in het achterhoofd dat we nu een doelcollecte hebben waarbij we zelf kunnen zien wat er met de opbrengst gebeurt. En dat is hier op de Engelenburgh in goede handen.

Pietie Voogd



Bijzondere beesten -



De oude bakken -



De nieuwe bakken



Het is herfst: de blaadjes kleuren en vallen van de bomen. Bij dit seizoen hoort ook de pompoen.

Er zijn verschillende soorten te koop in de supermarkt en in je tuin kun je ook diverse soorten kweken. Uit de tuin van Siep en Anyke heb ik een paar groene "sweet mama" pompoenen gekregen en ben daarmee aan de slag gegaan.

Het meest voor de hand liggende is pompoensoep. Maar daar zijn op internet veel recepten voor te vinden. Dus wilde ik iets anders uitproberen. En dat zijn uiteindelijk pompoenpasteitjes geworden. Het is wel even een werkje. Maar heerlijk om te eten.

Ik heb er 12 gemaakt: we hebben ze gegeten bij pompoensoep. Ze smaakten heerlijk.

Wat over was, heb ik ingevroren. Altijd lekker om iets achter de hand te hebben als je weinig tijd hebt om te koken. Maar ook prima geschikt voor de lekkere trek.

Tip: je hebt ook muffinvormen met 24 holletjes. Je kunt ook prima mini-pompoenpasteitjes maken voor een verjaardag of feestje. Wie is er niet dol op een lekker warm hartig hapje.



POMPOENPASTEITJES

Ingrediënten: (12 stuks)

- 200 gram pompoen in kleine stukjes gesneden
- 100 gram andere fijngesneden groente: rode ui, knolselderij, pastinaak of boerenkool
- Pompoenpitten voor de garnering
- 1 eigeel (voor het bestrijken van bladerdeeg)
- 6 plakjes bladerdeeg (diepvries)
- 2 teentjes knoflook, uitgeperst
- 1 tl (theelepels) paprikapoeder
- 1 tl kerriepoeder
- 1 tl gedroogde oregano
- ½ tl pimentpoeder
- 4 theelepels mosterd
- 60 gram oude kaas
- 200 ml slagroom
- 2 eieren
- Zout en peper
- Olie of boter
- Ook nodig: muffinbakvorm



Bereiding:

- Verwarm de oven voor op 200 graden.
- Vet het muffinbakblik in met olie, boter of bakspray.
- Bak de groente een paar minuten in wat olie of boter. (Groente hoeft niet helemaal gaar te zijn. Garen gaat verder in de oven)
- Meng de slagroom, ei, mosterd, specerijen, knoflook en Parmezaanse kaas in een kom en roer alles met een garde door elkaar.
- Roer de groenten door het roommengsel
- Snijd elk plakje bladerdeeg in 2-en. Rol elke helft met behulp van wat bloem en een deegroller uit tot een plakje. Met dit plakje vul je 1 holletje. Ga zo door tot je alle 12 holletjes hebt gevuld met de plakjes bladerdeeg. Prik met een vork wat gaatjes in de bodem.
- Verdeel de vulling gelijkmatig over de vormpjes en druk het overhangende bladerdeeg een beetje rommelig in model zodat je een mooi randje krijgt. Kwast het bladerdeeg in met losgeklopt ei en bestrooi met de pompoenpitten.
- Zet de muffinvorm in de oven en bak circa 25 minuten tot de pasteitjes gaar en goudbruin van kleur zijn.

Eet smakelijk!

Drie van de vele sterren in onze kerk

*Als elke vrijwilliger een ster kreeg werd het nooit meer donker.
Wij zetten onze gemeenteleden ook graag in het licht, want zij zijn
onmisbaar in de kerk. We vroegen een aantal wat kerst voor hen betekent.*



Cobie Lindhoud

Mijn kerstlied is: Komt allen tezamen

*In mijn kinderjaren hadden we weinig
kerstliederen. De herdertjes lagen bij nachte
mochten we toen niet zingen. Te katholiek.*

"Kerst betekent voor mij de geboorte van Jezus en veel gezelligheid"

Dirk Huizenga

Mijn kerstlied is: Komt allen tezamen.

*Is een uitnodiging om samen te komen en te
zingen. Het vertelt van het grote wonder.*

"Kerst betekent voor mij Samen zijn in liefde en vrede"



Siemen Herder

Het mooiste Kerstlied vind ik Flappie van Youp van t Hek.

*Het is een grappig liedje.
Ik moet iedere keer lachen als ik het hoor.*

"Kerst betekent voor mij het samen zijn en gezellig met de familie eten"



Puzzel

Horizontaal

2 Gemeenschap met lichaam en bloed van Jezus Christus in de gedaante van brood en wijn **9** Zoon van Juda (*Genesis 38:7*) **11** Profeet **13** Gezwind **15** Aflevering **17** Computerspel **19** Zuster **20** Restaurantklant **22** Hoofdstad van een Baltische staat **23** Water dat door Mozes werd gesplitst (*Exodus 14:1-22*) **25** Lisbloem **27** Zuid-Amerikaanse struisvogel **28** Symbool voor thorium **29** Tot op dit ogenblik **30** Stad in Zwitserland **31** Oosters bordspel **32** Roofdier **33** Naschrift (afk.) **35** 33^e president van de Verenigde Staten **36** Zo staat er woordelijk (Lat.) **37** Dominus (afk.) **38** Duivels oord **39** Duitse arts en ontdekker van de tuberculosebacterie (1843-1910) **40** Zuiveren, ordenen **41** Middag **43** Deel van een vliegtuig **45** Zijrivier van de Rijn **47** Aanschaf **48** Grootcirkel midden tussen de polen **52** Koorzang **53** Imiteren (2-4) **55** Symbool voor tin **56** Deel van het Evangelie (*Matteüs 5-7*).

Verticaal

1 Een van de kernpunten van het christendom **3** Israëliische schrijver (1939-2018) **4** Oosterse pasta **5** Slag **6** Vereniging **7** Landtong **8** Straat in Amsterdam **10** Bijenbouwsel **12** Joods heilig boek **14** Goor **16** Hondenras **18** Griekse Cupido **21** Stad die tweemaal is vernietigd, 23 keer belegerd en 44 keer veroverd en heroverd **22** Oud muntstuk **24** Benedictie **26** Afkomst (Eng.) **28** Sputwater met suiker en kinine **30** Van een bepaalde grondsoort **32** Stad in China waar begin 2020 een gevaarlijk coronavirus opdook **34** Aanmaak van het heelal inclusief levende wezens **36** Helderklinkend **37** Boek tussen de grote en kleine profeten **39** Woord dat is afgeleid van het Grieks voor 'van de Heer' **40** Griekse maangodin **42** Onder leiding van (afk.) **44** Gekookte vruchtenbrij **46** Tuinafscheiding **49** Vorstenvermaker **50** Tussen mrt. en mei **51** Herkauwer **54** Symbool voor neodymium.

©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com



Colofon

Lucas Magazine is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Winkel e.o. en verschijnt 6 keer per jaar.

Redactie:

Siep Rienstra; Jan Andries de Boer;
Carla Breeman-van Rij;

Kopij:

lucasmagazinewinkel@gmail.com
Per post: Heerenweg 204
1768BK Barsingerhorn

Foto voorpagina:

Siep Rienstra

Uiterste datum inleveren kopij:

Winter, donderdag 9 januari 2025

Wilt u een bijdrage leveren aan dit magazine of heeft u suggesties? Neem dan contact op met de redactie. Siep Rienstra 06-20 76 98 02

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten tekstueel of qua opmaak aan te passen of niet te plaatsen.

Financiële bijdrage:

Wij vragen € 10,00 per jaar

U kunt dit overmaken op
NL98 RABO 030.56.01.156

T.n.v. Protestantse Gemeente Winkel
O.v.v. Bijdrage Lucas Magazine 2024
Of scan de QR Code



GOED NIEUWS

Vorig jaar december hebben veel gemeentelieden thuis brieven en kaarten geschreven tijdens de actie WRITE FOR RIGHTS. Uit deze actie enkele GOED NIEUWS berichten:

Dit jaar zijn Rita en andere activisten uit Kyrgizië vrijgesproken. Rita Karasartova en ten minste 22 andere vreedzame demonstranten en critici zijn vrijgesproken. Op 10 juni 2024 eisten de aanklagers nog 20 jaar gevangenisstraf tegen de groep.

Ze werden onder meer aangeklaagd voor het 'plannen van massale opstanden'. In 2023 voerde Amnesty International wereldwijd actie voor haar tijdens Write for Rights. Rita liet later weten veel steun gehad te hebben aan al deze brieven. *'We hadden dit totaal niet verwacht. We huilden van verbazing.'*

*"Eén iemand helpen
zal de wereld niet veranderen,
maar het verandert wel de wereld
van degene die jij helpt!"*

MEER GOED NIEUWS:

Dit jaar is Sasha Skochilenko uit de gevangenis vrij gelaten.

Kunstenaar Sasha uit Rusland plakte stickertjes op prijskaartjes om mensen te informeren over de oorlog in Oekraïne. Ze kreeg jaren celstraf voor haar protestactie.

1 augustus 2024 kwam ze vrij tijdens een gevangenenruil.

'Beste deelnemers aan de actie, ik wil jullie van harte bedanken voor jullie steun aan Sasha. Jouw aandacht verwarmt ons in deze moeilijke tijd en laat ons voelen dat we niet alleen worden gelaten met de onderdrukking die helaas in ons land plaatsvindt. Naast je oproepen aan de ambassade stuurde je Sasha ook veel ansichtkaarten met steunbetuigingen.'

ACTIVITEITEN:

- * Begin november wordt er door de tweedejaars leerlingen van VMBO basis kader van het Regiuscollege een mensenrechten wandeling gehouden in Schagen.
- * Op 20 november, de dag van de rechten van het kind, wordt in het Scagontheater de film "Quiet girl" vertoond.
- * Op zondag 8 december staat er een verkooptafel in onze kerk (alleen deze zondag!!!)
- * Rond 10 december, de dag van de mensenrechten is er weer de schrijfactie "WRITE FOR RIGHTS" met op 14 december een schrijfmiddag in de foyer van het Scagontheater. Ook zal ik weer persoonlijk mensen benaderen die 2 brieven willen schrijven.
- * Op 22 januari komt verhalenverteller Wim Bokhorst het verhaal "STILTE" vertellen in de foyer van het Scagontheater. Dit verhaal is gebaseerd op gedichten en ervaringen van een Syrische gevangene.



NOG MEER GOED NIEUWS:

Dit jaar voelde Dorgelesse zich enorm gesteund Dorgelesse Nguessan uit Kameroen maakte zich zorgen om de groeiende armoede. Ze demonstreerde vreedzaam, werd opgepakt en kreeg 5 jaar cel.

'Ik zal nooit vergeten wat Amnesty voor mij heeft gedaan. Ik zal het mijn hele leven onthouden. Ik vraag me af wat er zou zijn gebeurd als ik niet door Amnesty was gesteund.'

Deze keer geen adres voor een groetenkaart omdat ik veel mensen persoonlijk ga benaderen om brieven en groetenkaarten te schrijven.

Anyke Rienstra

Kerkdiensten *aanvang 10:00 uur*

24 november - Laatste Zondag

Voorganger: Ds Jan Andries de Boer
Collecte: Doelcollecte

1 december - 1ste Advent

Voorganger: Ds. Robert Blaauw
Collecte: Ouderenactiviteiten + deurcol.

8 december - 2de Advent

Voorganger: Ds Jan Andries de Boer
Collecte: Zending

15 december - 3de Advent

Voorganger: Ds Jan Andries de Boer
Collecte: Werelddiaconaat

22 december - 4de Advent

Voorganger: Dhr Siep Rienstra
Collecte: Diaconie

24 december - Kerstnacht 22.00 uur

Voorganger: Ds Jan Andries de Boer
Collecte: Kinderen in de knel

25 december - Kerst/ Gezinsdienst

Voorganger: Ds Jan Andries de Boer
M.m.v. Harmonie : "de Eendracht".

29 december

Voorganger: Ds G. van Reeuwijk
Collecte: Missionaire werkgroep

31 december

Voorganger: Ds Jan Andries de Boer
Collecte: Diaconie

5 Januari

Voorganger: Ds Marion Hartman
Collecte: Diaconie + deurcollecte

12 Januari

Voorganger: Ds Jan Andries de Boer
Collecte: Diaconie

19 Januari Oecumenische viering

Voorganger: Ds Jan Andries de Boer en ??
Collecte: nnb

Meer informatie volgt in de WoZ

26 Januari

Voorganger: Ds G. van Reeuwijk
Collecte: Diaconie

elke zondag zijn er twee collecten
waarvan de tweede voor de kerk

Agenda:

Woensdag	4 December	Meditatie+	Bovenzaal	
Donderdag	12 December	Koffieochtend	Voorhof	
Woensdag	18 December	Meditatie+	Bovenzaal	
Donderdag	19 December	Laat je Inspireren	Kerststuk maken	Zie Pagina 4
Donderdag	9 Januari	Koffieochtend	Voorhof	Zie Pagina 5
Woensdag	15 Januari	Meditatie+	Bovenzaal	
Zaterdag	25 Januari	Laat je Inspireren	Dineravond	Zie Pagina 4

Collectemunten kunt u bestellen:

Rekeningnummer NL41 RABO 0373 732 848 o.v.v.: **Collectemunten**

Iedere 1ste en 3de zondag van de maand is Dirk Huizenga aanwezig om deze aan u uit te reiken.

Kerkdienst meebeleven of gemist? Kijk via www.lucaskerkwinkel.nl Of scan de QR code.

Lucaskerk Dorpsstraat 177 1731 RE Winkel

Predikant ds Jan Andries de Boer 06-36 546 161

Voorzitter Siep Rienstra 06-20 769 802

Scriba Jeannette Oudejans 0226-410 848

info.lucaskerk@gmail.com

jaa@quicknet.nl

rienstra.siep@gmail.com

jeannette.oudejans@quicknet.nl



Moge Uw helpende hand bij ons zijn

Als ik zwak ben
geen kracht meer heb
als ik bang en angstig ben, onzeker:
geef dat ik dan Uw helpende hand
ervaar.

Als ik niet meer weet
hoe ik verder moet
als er geen toekomst gloort
als de hoop gedooft wordt
als ik in donker tast:
wilt U mij dan toekomst geven?

Wees voor mij
de helpende en steunende hand.
maak mij sterk als ik zwak ben
geef kracht als ik het nodig heb.
geef vreugde en vertrouwen
op moeilijke momenten.

Mogen we Uw kracht voelen
als Uw hand ons nabij is
wees de steun juist dan:
wees zo degene die mij nabij is
juist op de moeilijke momenten.

Wees mij nabij en maak mij blij
geef me nieuwe levenskracht
als ik U vraag om steun en nabijheid
zodat ik weer verder kan.

Dank dat U mij nabij bent
vandaag en morgen, steeds weer.
Dank dat Uw helpende hand
me geluk geeft
zodat ik weer kan lachen
en dankbaar zijn, steeds weer
dankzij Uw helpende hand
die me kracht geeft juist nu.

De engel en de ster

Op de avond voordat Jezus geboren werd was het enige dat vanuit de hemel nog moest gebeuren het ophangen van de kerstster die de herders en koningen moest wijzen waar Jezus was geboren. Drie engelen maakten ruzie wie het mocht doen: "Ik mag het doen, want ik ben de oudste!" "Nee, ik mag het doen, want ik ben de langste!" "Nee, ik." "Nee, ik!" De Heer hoorde dat geschreeuw en riep de drie bij zich. "Stop met dat gekibbel," zei hij. "Wie de stal opvult, waar straks mijn Zoon geboren zal worden, die mag de kerstster ophangen."

De engelen stopten met ruzie maken en de grootste engel daalde als eerste af naar de aarde. Onderweg kwam hij een klein sterretje tegen. "Mag ik met je mee?" riep het sterretje. "Nee," zei de engel nors, "daar heb ik geen tijd voor." Toen hij op aarde kwam, zag hij de lege stal. De engel keek om zich heen en zag een os grazen in het veld. De engel pakte het dier bij zijn horens en bracht hem naar de stal. Hij vond ook nog een paar muizen en een paar vogels die wel een slaapplekje wilden op de balken onder het dak van de stal. De engel was tevreden. De Heer zou vast trots op hem zijn.

Daarna vloog de tweede engel naar beneden. Ook hij kwam onderweg het kleine sterretje tegen. "Mag ik met je mee?" vroeg het sterretje. "Nee," zei de engel, "daar heb ik het veel te druk voor." Op het veld bij de stal verzamelde de engel alle balen stro die hij kon vinden. Zo konden Jozef en Maria straks lekker zacht zitten en met een beetje stro in de kribbe hadden ze een mooi bedje voor hun kindje. De Heer zou trots op hem zijn.

Daarna ging de derde engel naar beneden. Hij was de kleinste van de drie en had geen idee waarmee hij de stal moest vullen. Onderweg kwam hij hetzelfde kleine sterretje tegen en weer vroeg het sterretje: "Mag ik met je mee?" "Is goed," zei het derde engeltje, "dan kunnen we elkaar wat gezelschap houden." Samen daalden ze af naar de aarde. Toen hij bij de stal kwam,

schrok de engel. Het was er zo donker! Jozef en Maria zouden er niets kunnen zien. Met behulp van het kleine sterretje stak hij toen een lampje aan. In het warme licht zag hij de dieren en het stro waarmee de andere twee engelen de stal al hadden gevuld. Hij wist niet waarmee hij de stal nog verder kon vullen en teleurgesteld ging het kleine engeltje terug. Onderweg hing hij het kleine sterretje op een mooi plekje aan de donkerblauwe hemel.

In de hemel ging het engeltje direct naar de Heer om te vertellen dat hij niets had gevonden om de stal mee te vullen. Maar de Vader glimlachte en zei: "Kleine engel, jij hebt de stal gevuld met licht! En datzelfde licht zal ook van de hemel naar beneden schijnen. Kijk maar eens naar de ster die je aan de hemel hebt gehangen." De kleine engel keek en kon zijn ogen niet geloven. Zijn vriend, het kleine sterretje, was uitgegroeid tot een prachtige stralende kerstster. Met een lange staart van licht wees hij de weg naar Bethlehem, want het kindje Jezus was geboren in de stal.

Vertaling: Esther Kooij Bron:
<http://www.babboes.nl/tips-verhalen/alle-verhalen/153-de-engel-en-de-ster>

